

DE OVERPEINZING Maastricht is ook een broedplaats van het nieuwe Europa

De Euro-ma van Europa

door **Paul 't Lam**

Deze week is het precies twintig jaar geleden dat in de Statenzaal van het Gouvernement aan de Maas het Verdrag van Maastricht werd ondertekend. Een kippenvelmoment, want in één klap stond Maastricht internationaal op de kaart als Europese stad. Hier kwam de Europese Unie tot stand en hier werd de euro geboren. Maastricht als de Euro-ma van Europa, m'n liefje wat wil je nog meer?

Dat is een goede vraag, waar Maastricht nooit een antwoord op heeft weten te formuleren. Maastricht wist zich geen raad met dat Europese predicaat. In elk geval heeft de stad er weinig aan gedaan om deze unieke Europese positionering te verzilveren. Maar dat is achterom kijken. Vergeleken met 20 jaar geleden is de stemming in Europa compleet omgeslagen. Zeg maar van Eurotop tot EU rot op. Volgende week slaat burgemeester Hoes een speciale herdenking-euro, maar misschien is dit niet echt het juiste moment om trots te tamboereren dat Maastricht een stad is om EU tegen te zeggen. Of juist wel? Ondanks de groeistuipen van de jonge Europese Unie en de schimpscheuten

die links en rechts worden uitgedeeld gaat Europa verder. En Maastricht moet trots blijven zeggen dat het een Europese stad is. Maar dan wel met de juiste argumenten.

Het Europese van Maastricht heeft niets te maken met dat flinterdunne make-up-laagje van Eurotop, Verdrag en euro. Dat is buitenkant. Het gaat om de binnenkant. Maastricht heeft Europees DNA. Dat we met die Europese

Maastricht moet tonen hoe je als grensstad functioneert

buitenkant weinig gedaan hebben, is tot daar aan toe. Maar met onze Europese binnenkant moeten we wél iets doen. En die kans komt. In 2018 om precies te zijn. Als Europese Culturele Hoofdstad gaat het om die Europese binnenkant. De Europese genen van Maastricht zijn gevormd door die bekende trits van ligging, cultuur en geschiedenis. Een dynamische reeks die ons elke dag weer in staat stelt om een eigen antwoord te geven op de uitdagingen van onze tijd. En laat nou toevallig Europa een van de grootste uitdagingen

van onze tijd zijn. Daar moet je dus als Europese stad iets mee. Maastricht zou de rest van Europa eens moeten laten zien hoe je als grensstad functioneert in een internationale regio. Hoe je wel je eigenheid koestert, maar je toch weet open te stellen voor de ander. Hoe je woonomgeving internationaliseert. Hoe je gaandeweg je identiteit dus herdefinieert als ook Europees. Want precies dat is de uitdaging van Europa: het herdefiniëren van je thuisgevoel. Wij zijn niet alleen maar Nederlanders, maar Nederlanders én Europeanen. *Redefining home* is een proces dat voor heel Europa van belang is. Europa wordt onze tweede natuur en over dat proces en over die herdefinitie heeft Maastricht veel te vertellen, uit eigen ervaring. Maastricht is de geboorteplaats van Verdrag en euro. Dat is een mooie constatering. Maastricht is ook een broedplaats van het nieuwe Europa. Dat is een mooie uitdaging. Laten we daarom deze week niet alleen terugkijken naar 1992, maar vooral ook vooruitkijken naar 2018. Want als Europese Culturele Hoofdstad heeft Maastricht een uitgelezen kans om zijn Europese binnenkant te laten zien.

Paul 't Lam is communicatieadviseur